

Tot binnenkort !

En dan is het feest voorbij. De maandenlange voorbereiding, de sfeer van de dag, de prachtige viering, de familie is weg. Misschien geniet je nog na, haal je herinneringen op bij het opruimen en krijgen de cadeau's hun bestemming. Maar het leven herneemt stilaan weer zijn gewone gang. Het trimester loopt op zijn einde. Er zijn proeven om aan te denken en er worden alweer nieuwe plannen gemaakt voor de komende zomervakantie. En daarna : de middelbare school.

Ook in de parochie zijn er verdere stappen mogelijk om uw kind te laten groeien naar een volwassen geloof. We geven slechts enkele suggesties : het jeugdkoor, de groep van misdienaars, de jeugdbeweging. In sommige parochies is er een ook een Jokri-groep. Deze 'jonge kristenen' komen geregeld samen voor ontspanning en gesprek. Het zijn groepen met een prettige sfeer, waar nagedacht kan worden over geloof en leven en waar vaak langdurige vriendschappen ontstaan.

Uw kind en het hele gezin worden natuurlijk ook van harte uitgenodigd om de zondagseucharistie in de parochie geregeld bij te wonen.

Er zijn vele kansen om als jonge christen in de geloofsgemeenschap thuis te komen en te groeien naar een volwassen geloof.

*We wensen alle jongens en meisjes
goede wegwijzers op hun levenspad !*

*We wensen de ouders veel geluk bij
deze mooie taak !*

EEN WEGWIJZER

*Voor ouders van jongens en meisjes
die zich voorbereiden op het vormsel.*



Beste ouders,

Zopas heb je je zoon of dochter ingeschreven voor de vormselcatechese. Misschien was het even schrikken en lijkt het of de geboorte pas gisteren was. Elf jaar is jouw jongen of meisje nu. Op de drempel van volwassenheid.

Voor uw kind zal het wellicht niet vlug genoeg gaan. Het vormsel is inderdaad een ingrijpende gebeurtenis waarnaar maanden vooraf wordt uitgekeken. Het feest, de kleren, de cadeau's, alles wordt goed voorbereid.

Vanuit de parochie willen we ook een handje toesteken bij de voorbereiding. Het feest in de kerk is een belangrijke stap en samen met u willen we even stilstaan bij de betekenis van het vormsel, uw rol bij de voorbereiding en tal van andere punten die te maken hebben met dit feest. Deze wegwijzer wil daarbij een hulpmiddel zijn.

We wensen u een fijne voorbereiding toe !

Uw parochiepriester en catechisten.

INHOUDSTAFEL

2	Beste ouders,
3	Overgangen vieren
4	Uw kind laten vormen. Waarom ?
6	Een eerlijke keuze
7	Vormsel op 12 ?
9	Doopsel, vormsel, plechtige communie
10	Betekenis van het vormsel
12	Sacrament
13	De vormselvoorbereiding : vier partners
18	Het feest in de kerk
19	Het feest in familiekring
20	Tot binnenkort !

Bibliografie:
Een vormselbrochure voor ouders van "ferme" jongens en meisjes, Patmos, Uitgeverij Pelckmans, 1992.

K. DOBBELAERE, e.a., Levensrituelen. Het vormsel, Leuven, 1991.

Goed gevormd ? Liturgische suggesties voor een vormselviering. Bisdom Gent.

HET FEEST IN FAMILIEKRING

Na de viering in de kerk, wordt het feest verder gezet met familie en vrienden. Het is iets waar uw kind maanden naar heeft uitgekeken. In de kerk werd een stap gezet in het gelovige leven. Die stap wordt ondersteund door de familie. En dat mag gevierd worden.

Je kind vindt het vast prettig om gedachtenisprentjes uit te delen. Je kan die bij de drukker of fotograaf bestellen, maar origineler is om zelf iets te ontwerpen. Er zijn heel wat creatieve wegen om te zorgen voor mooie prentjes met zinvolle teksten. Blader eens door de catechesemap, en je vindt vast een mooie tekst.

Bij een feest horen ook cadeautjes. Maar dat is niet het belangrijkste. Het gaat in de eerste plaats om het feestelijk samenzijn rond uw kind.

Het is moeilijk te weerstaan aan de reclame van allerlei dure cadeau's waarmee de consumptiemaatschappij u en uw kind overspoelt. Het is wellicht goed uw kind te beschermen tegen de video-games, computers, gsm's die andere vriendjes misschien wel krijgen.

Er kan gedacht worden aan een alternatief geschenkenlijstje. We geven slechts enkele suggesties.

- In het middelbaar onderwijs zal uw kind een bijbel nodig hebben. Een passend geschenk is dan ook de schoolbijbel.
- In de wereldwinkel worden producten verkocht aan eerlijke prijzen. Zowel voedingswaren als andere (gerecycleerd papier, rugzakken, sieraden, potloden...) worden rechtstreeks uit het Zuiden geïmporteerd. Er blijft niets kleven aan de handen van de grote multinationale ondernemingen. Uw zoon of dochter vindt er vast enkele aangename geschenken !
Voor het familiefeest biedt de wereldwinkel heerlijke koffie en wijnen.

HET FEEST IN DE KERK

In de vormselviering komen de drie initiatiesacramenten samen : doopsel, vormsel en eucharistie. De band tussen die drie wordt op verschillende manieren tot uitdrukking gebracht.

* Om te beginnen verwijzen we nog eens naar de naamopgave en kruisoplegging. Zij hernemen elk een aspect van het doopsel.

* In de hernieuwing van de doopbelofte drukt de vormeling zijn geloof uit : geloof in de Vader, de Zoon en de H. Geest.

* De vormselkaars, aangestoken aan de paaskaars, verwijst naar de doopkaars én naar de Paasnacht, het belangrijkste Christelijke feest, waarin oorspronkelijk de nieuwe christenen werden gedoopt.

* De vormheer zalft met olie in de vorm van een kruisje. Op het doopsel gaven de priester, ouders, peter en meter ook een kruisje.

* Bij het doopsel hoort een wit doopkleed. De witte albe bij het vormsel herinnert daaraan.

* De handoplegging, teken van bescherming en steun. Peter en meter zullen bij het vormsel hun hand op de schouder van de vormeling leggen. Hun engagement van het doopsel blijft zo verder duren.

* De plechtige communie, delen van het levende brood, is een herinnering aan de eerste communie.

Tijdens de vormselvoorbereiding wordt de nodige aandacht besteed aan deze plechtigheid. De verschillende symbolen en handelingen worden uitgelegd. Het is ook nodig om tijdens de laatste bijeenkomsten met de vormelingen de vormselviering in de kerk in te oefenen. Het is prettig voor de kinderen als veel familieleden aanwezig zijn. Mogen wij vragen om de eigenheid van de viering te respecteren en storende elementen thuis te laten? Stel je eens voor dat iedereen met zijn fototoestel begint te flitsen. Er zijn parochiale afspraken gemaakt met een professionele fotograaf. Zet je gsm af. Geniet met volle teugen van de viering. Je kind zal er zoveel meer plezier aan beleven !

OVERGANGEN VIERN

In elke cultuur zijn er belangrijke overgangsrituelen die de sacraliteit van het leven vierden. Zelfs de meest primitieve beschavingen houden rituelen en feesten op de speciale momenten van het leven.

Ook bij ons in Vlaanderen worden de overgangsmomenten van het leven gevierd : de geboorte van een kindje, de overgang naar de puberteit, de relatie van twee geliefden, stichten van een gezin, maar ook bij een overlijden komen vrienden en familie samen om afscheid te nemen.

Zo'n momenten, geven een diepere dimensie aan het leven, ze zorgen voor structuur en herkenning. Ze zorgen ervoor dat men kan uitkijken naar iets en bakent belangrijke periodes af in het leven.

Eens de kinderen naar de middelbare school gaan, willen ze niet meer "kind" genoemd worden. Kinderen gaan immers naar de lagere school. Nu zijn ze al tiener.

We stellen vast dat deze overgangsrituelen in de meeste culturen ook een religieuze duiding krijgen.

Omdat de katholieke godsdienst in Vlaanderen nog steeds de belangrijkste levensbeschouwing is — meer dan 80% van de Vlamingen zijn gedoopt — doen de meeste families een beroep op de kerk bij die speciale gelegenheden, zoals voor een doopsel, huwelijk, begrafenis...

Wanneer kinderen tieners worden en de lagere school verlaten, vraagt men vaak zo'n kerkelijk ritueel.

Toch is het niet noodzakelijk om naar de kerk te gaan.

Vieren kan je ook buiten de kerk.

Meer en meer families houden een lentefeest.